

# Διακήρυξη του Κεντρικού Συμβουλίου για την πορεία προς τα 50 χρόνια ζωής και δράσης της ΚΝΕ

*Γεια σας, λοιπόν, και γεια σας, σύντροφοι της ΚΝΕ, εσείς που λέτε στη ζωή το μέγα ΝΑΙ, εσείς που ρίχνεστε στη μάχη δίχως να ζητάτε χωριστά κανέναν έπαινο, εσείς οι ωραίοι που όλοι μαζί υπογράφετε μ'ένα ρωμέικο παγκόσμιο σφυροδρέπανο.*

**Γ. Ρίτσος**  
“Τα παιδιά της ΚΝΕ”

**Υ**ποδεχόμαστε τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, τα 50 χρόνια της Οργάνωσής μας το 2018, με ακλόνητη πεποίθηση και σιγουριά στον αγώνα για τον πιο όμορφο και σπουδαίο στόχο για την κοινωνική εξέλιξη: **Την πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δηλώνουμε με αποφασιστικότητα ότι το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, αλλά ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός - κομμουνισμός. Ο αντικαπιταλιστικός, αντιμονοπωλιακός αγώνας της νεολαίας είναι και επίκαιρος και απόλυτα αναγκαίος, πίσω από αυτόν δεν υπάρχει ελπίδα να βελτιωθεί η ζωή της, να κατακτήσει τα κοινωνικά και ατομικά της δικαιώματα.**

**Η 50χρονη πορεία της ΚΝΕ είναι η νεανική έφοδος στο μέλλον, για τον νέο κόσμο, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.**

Καλούμε τους νέους εργαζόμενους και άνεργους, όσους περιπλανιούνται

από την ανεργία στην κακοπληρωμένη δουλειά και την μαθητεία, τους μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές από τις εργατικές και λαϊκές οικογένειες:

● **Να διεκδικήσουμε ό, τι μας ανήκει!** Παλεύουμε, αγωνιζόμαστε, χαιρόμαστε τη ζωή, γιατί θέλουμε να την κάνουμε καλύτερη, όμορφη, δίκαιη, γιατί το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι ο κόσμος της εκμετάλλευσης, των κρίσεων, της ανεργίας, των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Δίνουμε έναν αγώνα με ιδανικά που απορρέουν από την κοσμοθεωρία μας, τον μαρξισμό – λενινισμό, με αξίες που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου, με ιδέες που είναι ανίκητες γιατί είναι αληθινές, σε πείσμα των καιρών και των μύθων που στόχο έχουν να συμβιβαστεί η νέα γενιά με την ιστορικά ξεπερασμένη καπιταλιστική βαρβαρότητα.

● Να συναντηθούμε σε όλους τους χώρους όπου ζει, εργάζεται, μορφώνεται και σπουδάζει η γενιά μας και **να δυναμώσουμε τη δράση, την οργάνωση, την πάλη για ζωή με σύγχρονα δικαιώματα** μέσα από τα σωματεία, τις μαθητικές κοινότητες, τους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους, τους συλλόγους της κατάρτισης, σε μαζικούς φορείς στον τόπο κατοικίας που αγωνίζονται για τις ανάγκες και τα δικαιώματα της νεολαίας.

● **Να γνωρίσουν την πρόταση του ΚΚΕ για την ανατροπή του καπιταλισμού, την οικοδόμηση της κοινωνίας της πραγματικής ελευθερίας, της ζωής με δικαιώματα, του σοσιαλισμού – κομμουνισμού, την πρόταση αγώνα και δράσης για το δρόμο που πρέπει να πυκνώσουμε σήμερα για να χτίσουμε αυτή την προοπτική.**

Είμαστε βέβαιοι ότι ο 21<sup>ος</sup> αιώνας θα είναι ο αιώνας μιας καινούριας ανόδου του επαναστατικού κινήματος και μιας νέας σειράς κοινωνικών σοσιαλιστικών επαναστάσεων.

Αυτή η πορεία δεν αλλάζει παρά τους σημερινούς αρνητικούς συσχετισμούς, παρά την αντεπανάσταση, την ανατροπή της πρώτης προσπάθειας για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση και σε μια σειρά άλλες χώρες. Η πορεία της κοινωνικής προόδου εμπεριέχει καιπισωγυρίσματα. Κανένα κοινωνικό σύστημα δεν επικράτησε μεμιάς. Διδασκόμαστε και μελετάμε την πείρα με τα θετικά αλλά και τα αρνητικά που καθόρισαν τη σοσιαλιστική οικοδόμηση και την ανατροπή της στον προηγούμενο αιώνα.

Ο καπιταλισμός δεν έχει πλέον μέλλον παρά το ότι εδώ και περίπου 30 χρόνια, μετά τη νίκη της αντεπανάστασης, κυριαρχεί παγκόσμια. Το σύστημα της βαρβαρότητας παρασάπισε, θα πνιγεί από τις ίδιες τις αντιθέσεις του και αντιφάσεις του, τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ενώ ένας νέος κύκλος οικονομικής κρίσης, ύφεσης προβάλλει απειλητικός. Θα πνιγεί από την δράση των επαναστατικών μαζών που σίγουρα θα αναπτυχθεί ως τέτοια. Αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί τίποτα να τη σταματήσει!

Οι νέοι και οι νέες που βιώνουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι αυτοί που θα πυκνώσουν και θα ενισχύσουν την κοινωνική συμμαχία και τις στρατιές της επανάστασης.

**Στεκόμαστε με αίσθημα αυξημένης ευθύνης και απαιτητικότητας συλλογικά και ατομικά για την ισχυροποίηση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, της πρωτοπόρας νεολαίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μαχητικά στο δρόμο για το σοσιαλιστικό αύριο.**

Η πορεία του Κόμματός μας, του ΚΚΕ, αλλά και της ΚΝΕ, η δράση των νέων κομμουνιστών και κομμουνιστριών σε όλη την ιστορία δίκαια γεμίζουν με υπερηφάνεια και ενθουσιασμό κάθε Κνίτη και Κνίτισσα σήμερα, διδάσκουν και διαπαιδαγωγούν.

Ταυτόχρονα όμως μας επιφορτίζουν με σημαντικά καθήκοντα, μας τροφοδοτούν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και απαιτητικότητα, ξεπερνώντας υποκειμενικές αδυναμίες, αντιπαλεύοντας αντικειμενικές δυσκολίες ώστε να ανταποκριθούμε στους στόχους που έχουμε θέσει:

- Να έχουμε ΚΝΕ ακόμα πιο δυνατή, ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά ατσάλωμένη. Με ανέβασμα της εσωοργανωτικής μόρφωσης, με άνοδο της μελέτης, της επαφής με το ιδεολογικό, πολιτικό και ιστορικό βιβλίο, την ΚΟΜΕΠ, τον Ριζοσπάστη και τον Οδηγητή. Με πλούσια δραστήρια εσωοργανωτική ζωή και λειτουργία, με ενιαία θέληση και δράση.

- Με Οργανώσεις Βάσης παντού, σε όλους τους χώρους όπου δουλεύει, δρα, μορφώνεται, κατοικεί η νεολαία. Στην πλειοψηφία των Λυκείων, των ΕΠΑΛ, των σχολών και τμημάτων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στους χώρους μαθητείας και κατάρτισης, σε τόπους δουλειάς κι επιχειρήσεις, στις πόλεις, τις εργατικές-λαϊκές συνοικίες και τα χωριά.

- ΚΝΕ ριζωμένη με την πρωτοπόρα δράση των μελών και των φίλων της μέσα στα εργατικά σωματεία, τις επιτροπές αγώνα, τα μαθητικά συμβούλια, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις λαϊκές επιτροπές της κοινωνικής συμμαχίας, τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, τους συλλόγους και ομάδες του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, συνολικά στις μαζικές οργανώσεις και φορείς που να μπορούν να ενεργοποιούν, να συσπειρώνουν τη νεολαία.

- ΚΝΕ μαχητική για να εμποδίσουμε τη χειροτέρευση της ζωής της νεολαίας με αδιάσπαστο στοιχείο τον αγώνα για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, την αναψυχή και τις διακοπές. Οργάνωση με πλούσια ενδιαφέροντα, που προωθεί την πρωτοπόρα ριζοσπαστική τέχνη και τον πολιτισμό, την πολύπλευρη μορφωτική δραστηριότητα, με ικανότητα συσπείρωσης νέων δημιουργών. Δραστήρια στην άθληση, στα αθλητικά κέντρα, μαζί με τους νέους αθλητές και τους νέους που αθλούνται.

● Πρωτοπόρα οργάνωση η οποία: ενημερώνει και παλεύει σταθερά ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά και τη ναρκωκουλτούρα· πρωτοστατεί στην πάλη ενάντια στις ιδεαλιστικές αντιλήψεις, τις μεταφυσικές δοξασίες, τη νάρκωση του μυαλού και της ψυχής των νέων· παλεύει κατά της αποξένωσης και της διαδικτυακής εξάρτησης, που όχι μόνο δεν προσφέρουν γνώση αλλά αποκοιμίζουν και παροπλίζουν τη θέληση για συλλογική δράση.

● Νεολαία που θα έχει στη φροντίδα της και τους μικρούς της φίλους στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού που έχουν αγωνίες για το σχολείο τους, την οικογένειά τους, για όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Βάζουμε υψηλούς στόχους για πιο μαζική, πιο γερή ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά ΚΝΕ, να γίνουμε πιο ικανοί να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες, σύνθετες ανάγκες του ταξικού αγώνα, κατακτώντας μέσα από την καθημερινή πάλη την ετοιμότητα για να ανταποκριθούμε σε απότομες στροφές και καμπές, σε συνθήκες στις οποίες δημιουργούνται οι προϋποθέσεις αλλά και οι απαιτήσεις να μπουν σε πρωτόγνωρη δράση μάζες νεολαίας που λίγο πριν δεν είχαν συμμετοχή.

Επαγρυπνούμε και παλεύουμε ώστε η ΚΝΕ να κατακτά και να καλλιεργεί όλο και περισσότερο τα επαναστατικά της χαρακτηριστικά:

● Την ακλόνητη πίστη στην πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού – κομμουνισμού, με βάση την πολύτιμη προσφορά και την κριτική αποτίμηση της οικοδόμησης του σοσιαλισμού τον 20<sup>ο</sup> αιώνα, τη μελέτη των αιτιών της αντεπανάστασης.

● Την αγωνιστική – μαχητική, ανυπότακτη στάση ζωής, την αδιαλλαξία απέναντι στο κεφάλαιο, τους μηχανισμούς του και το κράτος.

● Τους αγωνιστικούς δεσμούς στους χώρους νεολαίας, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, στις σχολές κατάρτισης, τους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές.

● Την αντοχή στις δυσκολίες της πάλης, στα διλήμματα και τους μηχανισμούς του συστήματος της εκμετάλλευσης. ● Την ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική ετοιμότητα για να ανταπεξέλθει σε όλες τις συνθήκες της ταξικής πάλης που είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνικής εξέλιξης.

● Την τόλμη στον αγώνα γι' αυτό που «σε κάποιους μοιάζει αδύνατο», στην αναμέτρηση με τον αρνητικό για τον λαό συσχετισμό δυνάμεων που βαραίνει στη συνείδηση των νέων. Την αντιπαράθεση με σταθερότητα και πίστη στον σκοπό μας με τα κυρίαρχα αστικά ρεύματα, τα ομορτωριστικά και ρεφορμιστικά, τον αντικομμουνισμό και όλες τις ξεπερασμένες ιδέες που παρουσιάζονται ως νέες και “μοντέρνες”, σπάζοντας τον συμβιβασμό

και τη μοιρολατρία. Την σύγκρουση με την αδικία όπου κι αν βρίσκεται κάθε μέλος της ΚΝΕ.

- Τη γνώση των τεράστιων δυνατοτήτων που υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία, των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας που έχουν δημιουργηθεί από το μυαλό και τα χέρια των εργαζομένων αλλά και τη γνώση των εμποδίων που δεν τους επιτρέπουν να τα απολαύσουν, γιατί τα μέσα παραγωγής βρίσκονται στην ιδιοκτησία των παρασίτων, των καπιταλιστών.

- Την πρωτοπόρα μαχητική στάση στην κατάκτηση της γνώσης του «δρόμου» που απαιτείται για την ανατροπή του κόσμου των εκμεταλλευτών.

**Έχουμε τα όπλα, έχουμε το πείσμα για να τα καταφέρουμε. Να κάνουμε πολύτιμο οδηγό την βαριά κληρονομιά της ιστορίας του ΚΚΕ και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, να αντλήσουμε πείρα και συμπεράσματα, να την πάμε παραπέρα και εμείς, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι από μας, και να τη δικαιώσουμε ως το τέλος.**

## **Η ίδρυση της ΚΝΕ, ώριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής**

**Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας ιδρύθηκε μέσα στα χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας. Έτσι υλοποιήθηκε η απόφαση ίδρυσης της Οργάνωσης, που πάρθηκε από το Πολιτικό Γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον Αύγουστο του 1968.**

Αρχικά δημιουργήθηκε το Κεντρικό Γραφείο της ΚΝΕ και εκδόθηκε ο "Οδηγητής", ενώ ένα χρόνο μετά, τον Οκτώβρη του 1969, συνήλθε παράνομα στην Αθήνα η Α' Συνδιάσκεψη της ΚΝΕ, που ενέκρινε το Καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη προς την ελληνική νεολαία και εξέλεξε το Κεντρικό Συμβούλιο και τον Γραμματέα του.

Η ίδρυση της ΚΝΕ πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ΚΚΕ βρισκόταν στην παρανομία από το 1947, ενώ με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας το 1967 εντάθηκαν οι διώξεις, τα βασανιστήρια απέναντι στους κομμουνιστές, χιλιάδες στάλθηκαν ξανά στις φυλακές και στα ξερονήσια. Έγινε στο φως της ιστορικής σημασίας 12<sup>ης</sup> Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (1968), που απέκρουσε την οπορτουνιστική προσπάθεια διάλυσης του Κόμματος από στελέχη του και αποφάσισε την ανασυγκρότηση των Κομματικών Οργανώσεων.

Ήταν η πρώτη φορά μετά την αυτοδιάλυση της ΟΚΝΕ (1943) που ιδρύονταν οργάνωση με μαρξιστικά - λενινιστικά χαρακτηριστικά, με σκοπό να είναι φορέας της πολιτικής του ΚΚΕ στη νεολαία, πρωταρχικά στα παιδιά της εργατικής τάξης, να διαπαιδαγωγεί τα τμήματα της νεολαίας με τις αρχές και τα

ιδανικά της ταξικής πάλης, στον στόχο του σοσιαλισμού – κομμουνισμού. Το γεγονός ότι για να ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από το 1943 έως το 1968, δεν υπήρχε αυτοτελής Κομμουνιστική Οργάνωση νεολαίας, δυσκόλεψε την κομμουνιστική δουλειά στις νεότερες ηλικίες. Ιδιαίτερα δυσκόλεψε την ανανέωση των γραμμών του ΚΚΕ με νέα μέλη και στελέχη, την κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση και ασφάλωμα μπροστά στις δυσκολίες, κόντρα σε κοινοβουλευτικές αυταπάτες.

**Η Ιστορία του Κόμματος δείχνει ότι είναι διαχρονική ανάγκη να υπάρχει ΚΚΕ ως επαναστατικό κόμμα σε οποιοσδήποτε συνθήκες (π.χ. σε συνθήκες αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, απαγόρευσης δράσης, ανοικτής δικτατορίας, ιμπεριαλιστικού πολέμου). Αντίστοιχα να υπάρχει και να καθοδηγείται από το Κόμμα, Οργάνωση της Κομμουνιστικής Νεολαίας. Καμιά άλλη οργάνωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για αυτοτελή ύπαρξη και δράση Κόμματος και Κομμουνιστικής Νεολαίας.**

## **Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας έρχεται από πολύ μακριά...**

Κληρονόμησε τις αγωνιστικές παραδόσεις του λαού και της νεολαίας. Είναι συνεχιστής της ηρωικής ΟΚΝΕ, κληρονόμος των μαχητικών παραδόσεων της ΕΠΟΝ και της Δημοκρατικής Νεολαίας (ΔΝ) του ΔΣΕ, της αγωνιστικής δράσης των νεολαίων κομμουνιστών κάτω από άλλες συνθήκες σε μαζικές πολιτικές οργανώσεις, όπως η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ).

Η ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας) ιδρύθηκε στις 28 Νοέμβρη του 1922 στη Θεσσαλονίκη με πρωτοβουλία του ΣΕΚΕ (Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος), που το 1924 μετονομάστηκε σε ΚΚΕ. Από την πρώτη στιγμή έγινε τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς των Νέων, ανέπτυξε διεθνιστική δράση. Η ίδρυση της ΟΚΝΕ έδωσε πολιτικό και ιδεολογικό προσανατολισμό, ώθησε στην ανάπτυξη των αγώνων της νεολαίας με τις δικές της διεκδικήσεις στο πλάι του εργατικού – λαϊκού κινήματος. Συνέβαλε ώστε για πρώτη φορά τμήματα της νεολαίας να έρθουν σε επαφή με τις επαναστατικές ιδέες, τη μαρξιστική – λενινιστική κοσμοθεωρία, δηλαδή τον επιστημονικό κομμουνισμό. Άπλωσε τη δράση της στους χώρους όπου ζούσε, δούλευε και μορφωνόταν η νεολαία. Πρόβαλε και ζύμωσε στη νεολαία πρωτόγνωρες, νέες ιδέες και συνθήματα για τη σημασία της γνώσης, της μόρφωσης και του πολιτισμού, για την αξία και το ρόλο της εργατικής τάξης, την ισοτιμία των δύο φύλων, την αποκάλυψη

της υποκριτικής ηθικής της αστικής τάξης στα ζητήματα του έρωτα, της οικογένειας, του γάμου.

Αποτέλεσε βασικό αιμοδότη του Κόμματος, ανέδειξε χιλιάδες άγνωστους και επώνυμους ήρωες που βγήκαν από τα σπλάχνα της, που η αλύγιστη στάση τους στον αγώνα κατά της κοινωνικής αδικίας, για την απελευθέρωση από τα δεσμά του εκμεταλλευτικού συστήματος είναι τεράστια πηγή έμπνευσης και διδαγμάτων για την πάλη σήμερα. Τέτοιο παράδειγμα είναι οι κομμουνιστές φαντάροι – μέλη της ΟΚΝΕ – που στάθηκαν αλύγιστοι στο κολαστήριο του «Πειθαρχικού Ουλαμού» Καλπακίου τις δεκαετίες του 1920 και 1930. Είναι τα παραδείγματα: του Χρήστου Μαλτέζου, Γραμματέα της ΚΕ της ΟΚΝΕ που σε ηλικία 30 ετών δολοφονήθηκε με φριχτά βασανιστήρια στις φυλακές της Κέρκυρας, της Ηλέκτρας Αποστόλου που δολοφονήθηκε στην Ασφάλεια το 1944, του Ναπολέοντα Σουκατζίδη που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς ως 200<sup>ός</sup> στην Καισαριανή και πολλών άλλων.

Στις 5 Φλεβάρη 1942 με πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων (ΕΑΜ Νέων). Στις 23 Φλεβάρη 1943, με πρόταση της ΟΚΝΕ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των οργανώσεων νέων που συμμετείχαν στο ΕΑΜ Νέων, καθώς και άλλων οργανώσεων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη που κατέληξε στην απόφαση ίδρυσης της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ), με την αυτοδιάλυση όλων των οργανώσεων νεολαίας που συμμετείχαν στην ίδρυσή της. Έτσι με την ίδρυση της ΕΠΟΝ, η ΟΚΝΕ αυτοδιάλύθηκε μετά από 21 χρόνια ηρωικής δράσης. Η ΕΠΟΝ ανέπτυξε τεράστια ηρωική εθνικοαπελευθερωτική, διαπαιδαγωγική και μορφωτική δράση, έδωσε στη νεολαία άφθαστα πρότυπα αυτοθυσίας και λαϊκής αλληλεγγύης. Πάνω από 32.000 ΕΠΟΝίτες πολέμησαν στον ΕΛΑΣ, τις παραμονές της απελευθέρωσης η ΕΠΟΝ αριθμούσε 640.000 νέους και νέες μαζί με τα Αετόπουλα. Χιλιάδες ΕΠΟΝίτες βρήκαν ηρωικό θάνατο στα χιτλερικά στρατόπεδα και στις μάχες με τους κατακτητές και τους ταγματασφαλίτες. Οι περισσότεροι από τους ΕΛΑΣίτες της Αθήνας και του Πειραιά ήταν μέλη της ΕΠΟΝ και οι μισοί από τους νεκρούς ΕΛΑΣίτες ήταν ΕΠΟΝίτες.

Την περίοδο της ένοπλης ταξικής σύγκρουσης (1946 – 1949) μεταξύ των κομμουνιστών, χιλιάδων άλλων αγωνιστών και του λαϊκού κινήματος από τη μία μεριά και της αστικής τάξης με τους ξένους συμμάχους της από την άλλη, δημιουργήθηκε στα βουνά, στο πλάι του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας. Η ΔΝΕ είχε σημαντική συμβολή στις μάχες του ΔΣΕ, αλλά και στη διαπαιδαγωγική και διαφωτιστική δουλειά στους νέους της Ελεύθερης Ελλάδας.

Την ίδια περίοδο στις πόλεις, και μέχρι το 1957 - 1958, συνέχιζε να δρα

η παράνομη πλέον ΕΠΟΝ, σπώνοντας σημαντικό βάρος της δουλειάς του Κόμματος στη νεολαία. Παράλληλα, μετά την ίδρυση της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ), συγκροτήθηκε η Ενιαία Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας (ΕΔΝΕ) το 1951. Η οργάνωση διαλύθηκε με απόφαση της Επιτροπής Ασφαλείας περίπου ένα χρόνο μετά, στη βάση του Αναγκαστικού Νόμου 509/1947. Αργότερα τη διαδέχθηκε η Νεολαία της ΕΔΑ, η οποία μετά την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1964 συγχωνεύτηκε με την νεοσύστατη τότε Κίνηση Νέων – Γρηγόρης Λαμπράκης και δημιουργήθηκε η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ). Αυτές οι οργανώσεις αναμφισβήτητα έπαιξαν θετικό ρόλο στους αγώνες της νεολαίας και του λαού εκείνη την περίοδο, όπως τα συλλαλητήρια ενάντια στο ΝΑΤΟ το 1958 και 1959, οι απεργίες των οικοδόμων το 1960, οι αγώνες για την παιδεία την περίοδο 1961-63 με σύνθημα «1-1-4» (έτσι έμειναν ιστορικά γνωστές οι μεγάλες μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις που ξέσπασαν το 1963, με βασικό αίτημα να δοθεί το 15% του κρατικού προϋπολογισμού για την Παιδεία).

Με σεβασμό υποκλινόμαστε: σε όσους και όσες αγωνίστηκαν για τα λαϊκά συμφέροντα σε όλες τις συνθήκες· σε όλους όσοι κράτησαν ηρωική στάση με το όπλο, ή με τα χωνιά και την προκήρυξη, πήραν μέρος στις διαδηλώσεις, τις απεργίες, στα σαμποτάζ, διώχτηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν, έμειναν αλύγιστοι και μας δίδαξαν έναν περήφανο, ηρωικό τρόπο ζωής· σ' αυτούς που ανέδειξαν τη μορφή του αφοσιωμένου, αταλάντευτου αγωνιστή, χαρακτηριστικά του επαναστάτη.

## **Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας τραβά πολύ μακριά...**

**Η ΚΝΕ είναι πρωτοπόρα νεολαία και ο αγώνας της κοιτάζει το μέλλον γιατί είναι η Νεολαία του Κόμματος της εργατικής τάξης, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.** Άλλωστε το ίδιο το ΚΚΕ είναι το Κόμμα που εκφράζει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας της νεολαίας, γιατί φέρνει στη ζωή το πιο νέο και καινοτόμο που γέννησε ο ανθρώπινος νους στην παγκόσμια κοινωνική εξέλιξη: Τον επιστημονικό κομμουνισμό, τον αγώνα για το πέρασμα του ανθρώπου από “το βασίλειο της ανάγκης στο βασίλειο της ελευθερίας”. Σε όλη την 100χρονη ζωή του, το ΚΚΕ ασχολήθηκε με αμέριστο ενδιαφέρον με τη ζωή και τα προβλήματα της νέας γενιάς. Έδειχνε τον μόνο δρόμο που μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, γεννώντας χιλιάδες νέους αγωνιστές και πρωτοπόρους στους καθημερινούς αγώνες, διαμορφώνοντας προσωπικότητες ανυπότακτες στη μοιρολατρία και τον συμβιβασμό.

Στο πλευρό του ΚΚΕ, η ΚΝΕ δίνει την μάχη με περηφάνια αλλά και ευθύνη, καταθέτει όλες τις δυνάμεις της για τη διάδοση του Προγράμματος, των θέσεων και των επεξεργασιών που αφορούν τα γενικά και τα ειδικά προβλήματα της νεολαίας, τα ενδιαφέροντά της. Έχει ειδική ευθύνη να εξειδικεύει την στρατηγική του Κόμματος, τις θέσεις του για τη νεολαία αλλά και να βοηθά το Κόμμα να εμπλουτίζει τις θέσεις και τις επεξεργασίες του με την γνώση και την πείρα που οι οργανώσεις της ΚΝΕ συγκεντρώνουν αφού κατευθύνουν την δράση τους αποκλειστικά σε νέες ηλικίες.

Η ΚΝΕ παλεύει για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής – κομμουνιστικής κοινωνίας, στην οποία θα καταργηθεί κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, κάθε μορφή καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και θα διασφαλιστεί ένα ανώτερο επίπεδο ζωής και δικαιωμάτων. Γιατί πραγματικά νέο και καινοτόμο σήμερα είναι η κοινωνία όπου οι νέες και οι νέοι θα μπορούν να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους, με ισότητα δυνατοτήτων και δικαιωμάτων, να αναπτύσσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους, να αξιοποιούν τις ικανότητές τους και να συμμετέχουν πρωτόπορα στην οικοδόμηση της νέας, της σοσιαλιστικής-κομμουνιστικής κοινωνίας. Η ΚΝΕ δουλεύει ακούραστα για να συνειδητοποιηθεί η δυνατότητα και η αναγκαιότητα αυτής της κοινωνίας από τη νεολαία, για να συνδεθούν οι αγώνες της με αυτή την προοπτική.

**Αυτός ο χαρακτήρας της ΚΝΕ ήταν ο βασικός παράγοντας για το γεγονός ότι ριζωσε και απέκτησε μεγάλο κύρος και επιρροή στη νεολαία. Ο χαρακτήρας της ΚΝΕ ως νεολαίας του ΚΚΕ είναι ο κύριος παράγοντας που της έδωσε και της δίνει δύναμη, αντοχή, σταθερή πορεία, παρά τις πολλές δυσκολίες που προέκυπταν σε διάφορες περιόδους. Η ΚΝΕ μπόρεσε να γίνει καθοδηγητής και οργανωτής των αγώνων πλατιών μαζών της νεολαίας στο πλαίσιο της εργατικής τάξης.**

Συνεχίζει αταλάντευτα για να φουντώνουν διεκδικήσεις όπου ζει η νέα γενιά, να οργανώνεται η μάχη για τη ζωή που μας στερούν, για τον ριζοσπαστικό προσανατολισμό τους, τη σύνδεσή τους με το ταξικό εργατικό και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα. Οι αγώνες των νέων να συνδέονται με ένα «νήμα» με τους αγώνες των προηγούμενων γενιών, να ετοιμάζουν ακόμα πιο δυναμικούς, πιο μαζικούς αγώνες, για τις κρίσιμες αναμετρήσεις με τον πραγματικό αντίπαλο, για τη νίκη της εργατικής τάξης και την ανατροπή του καπιταλισμού.

Η νεολαία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε ανατροπές, σε βελτίωση του συσχετισμού δυνάμεων όταν διαποτίζεται από την ταξική πάλη και τις επαναστατικές ιδέες. Είχαν σημαντική συμβολή τα τμήματα της νεολαίας και τα κινήματά τους, οι αγώνες τους όταν, χωρίς βέβαια να χάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, βάδιζαν συνειδητά με την εργατική τάξη και

τους συμμάχους της, αυτοαπασχολούμενους της πόλης και του χωριού. Αυτό τρέμει η κυρίαρχη τάξη. Αυτό αποδείχτηκε σε όλη την ιστορία, σε συγκεκριμένες φάσεις και συνθήκες που χαρακτηρίζονταν από την ανοδική πορεία του εργατικού κινήματος, όταν οι αγώνες του, που ξεπηδάνε από την αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας αποκτούσαν και πολιτικό περιεχόμενο.

Και σήμερα η ΚΝΕ δρα στα σχολεία, στις σχολές, στους χώρους κατάρτισης, στους εργαζόμενους και άνεργους νέους ώστε μαχητικές νεανικές δυνάμεις να συμβάλλουν στην ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, στην κοινωνική συμμαχία ρήξης και ανατροπής. Επιδιώκει η δράση της να πάρει το χαρακτήρα αγωνιστικής μορφωτικής – πολιτιστικής αντεπίθεσης, διαμορφώνοντας αντίστοιχο ρεύμα στις γραμμές της και ευρύτερα στη νεολαία.

## **Η 50χρονη ζωή και δράση της ΚΝΕ είναι αναντικατάστατη**

**Η ίδρυση της ΚΝΕ έδωσε πνοή στη δράση του ΚΚΕ στη νεολαία, στην αντιδικτατορική πάλη.** Η συγκρότηση παράνομων οργανώσεων του ΚΚΕ, αλλά και της ΚΝΕ σε χώρους νεολαίας, επέδρασε στην ανάπτυξη, στην άνοδο του φοιτητικού και μαθητικού κινήματος, στην οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης σε αυτούς τους χώρους. Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ιδρύθηκε η Αντιδικτατορική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (Αντί-ΕΦΕΕ, με όργανο την εφημερίδα Πανοπουδαστική) και η Μαθητική Οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδας (ΜΟΔΝΕ), που έδωσαν σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της αντιδικτατορικής πάλης, από την κατάληψη της Νομικής (Φλεβάρης 1973) και με αποκορύφωμα την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973. Συνάντησε τη λυσσαλέα αντίδραση όχι μόνο της δικτατορίας, αλλά και των δυνάμεων της αναθεωρητικής ομάδας που αποσπαστηκε το 1968 από το ΚΚΕ, που διέδιδαν ότι *«η ΚΝΕ διασπά το αντιδικτατορικό κίνημα νεολαίας, δεν χρειάζεται»*.

**Τα χρόνια μετά την αποκατάσταση της αστικής δημοκρατίας η ΚΝΕ αναπτύχθηκε ορμητικά στο πλευρό του Κόμματος.** Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η απόφαση της 4<sup>ης</sup> Συνόδου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ που αποφάσισε ανάμεσα σε άλλα: *«Κάθε μέλος της ΚΝΕ να συγκροτήσει μία Οργάνωση Βάσης»*. Η ΚΝΕ αναπτύχθηκε γρήγορα, συγκρότησε ΟΒ σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο τα μεγάλα αστικά κέντρα, έβαλε τη σφραγίδα της στην αγωνιστική ανάταση της νεολαίας, στους αγώνες και τις διεκδικήσεις της πλάι στο εργατικό – λαϊκό κίνημα. Στους αγώνες των μαθητών, των φοιτητών, των

νέων εργαζομένων, των σπουδαστών στις τεχνικές σχολές, στους αντιιμπεριαλιστικούς αγώνες ενάντια στην τότε ΕΟΚ (σήμερα ΕΕ) και το ΝΑΤΟ, για την απομάκρυνση των αμερικάνικων βάσεων, για τη διεθνή αντιιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, για την ειρήνη. Πρωτοστάτησε στην υπεράσπιση του σοσιαλισμού από τις επιθέσεις αστών και ομορτουμιστών, στην αλληλεγγύη στις σοσιαλιστικές χώρες. Είχε πρωτοπόρα συμβολή στην ανασυγκρότηση, τον αγωνιστικό προσανατολισμό και τη δημιουργία χιλιάδων νέων μαζικών συλλογικών μορφών δράσης όπως οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαθητικές κοινότητες, οι επιτροπές νέων εργαζομένων, οι πολιτιστικοί, μορφωτικοί σύλλογοι και άλλοι. Έβγαλε νέους μπροστάρηδες στους αγώνες της νεολαίας, έδωσε και νέους “αθάνατους” όπως η Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Κνίτισσα δολοφονημένη στην πύλη του εργοστασίου της ΕΤΜΑ.

Ύστερα από πλούσια εσωργανωτική διαδικασία και συζήτηση και ως αποτέλεσμα μίας πλατιάς δραστηριότητας –μέσα σε αυτή και το 1° Φεστιβάλ ΚΝΕ - Οδηγητή το 1975– η ΚΝΕ έφτασε στο 1° Συνέδριό της, που ξεκίνησε τις εργασίες του στις 18 Φλεβάρη του 1976. Το 1° Συνέδριο ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά για την ΚΝΕ. Αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός για ευρύτερες μάζες νεολαίας. Όπως αναφέρει και η απόφασή του: *«Η ίδρυση της ΚΝΕ, ύστερα από απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ... σημαίνει την απαρχή μιας ανώτερης φάσης του κινήματος νεολαίας στην Ελλάδα. Αποτέλεσε σημαντικό σταθμό για τη γενικότερη ανάπτυξη του επαναστατικού κινήματος στην πατρίδα μας... Μετά από 7,5 χρόνια ύπαρξης και πλούσιας δράσης»,* αναφέρει η ίδια απόφαση, *«η ΚΝΕ αποτελεί καθοδηγητική δύναμη μέσα στο κίνημα της νεολαίας, τη μαρξιστική - λενινιστική πρωτοπορία του, το σταθερό συνδυαστικό κρίκο με το κίνημα της εργατικής τάξης και του Κόμματός της».*

Το Α' Συνέδριο με την απόφασή του επιβεβαίωσε ως πρώτο καθήκον τον προσανατολισμό της ΚΝΕ στην εργατική νεολαία, στα παιδιά της εργατικής τάξης. Ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση των νέων κομμουνιστών για τον αναγκαίο ρόλο του εργατικού κινήματος στην επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Όλα τα μετέπειτα συνέδρια (2°-1979 και 3°-1983) απασχολήθηκαν σταθερά με τα προβλήματα και τις αγωνίες των νέων, την προώθηση της πολιτικής του Κόμματος στη νεολαία, την πρωτοπόρα δράση των μελών της ΚΝΕ στα διάφορα κινήματα της νεολαίας.

**Η πορεία της ΚΝΕ είναι αντικειμενικά αδιάσπαστα δεμένη με την πορεία του ΚΚΕ, συνολικά με την πορεία διαμόρφωσης της στρατηγικής του.**

Από αυτή την άποψη η ΚΝΕ δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τις αντεπαναστατικές ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες την περίοδο 1989 – 1991 και την κρίση που πέρασε το ΚΚΕ την ίδια περίοδο υπό την επίδραση της οργα-

ωμένης οπορτουνιστικής δράσης για να απεμπολήσει τα επαναστατικά του χαρακτηριστικά, να μετατραπεί σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και τελικά να διαχυθεί στον τότε «Συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου».

Παρά τους τρανταγμούς, τις δυσκολίες, η ΚΝΕ άντεξε και στις φουρτούνες της αντεπανάστασης. Άντεξε γιατί πηγαίνοντας «κόντρα στο ρεύμα» άντεξε το ΚΚΕ, κρατώντας ψηλά τη σημαία της ταξικής πάλης, του αγώνα για τον σοσιαλισμό – κομμουνισμό.

Είμαστε περήφανοι που το Κόμμα μας, σε πείσμα όλων όσοι θα ήθελαν τη διάλυσή του ή την ενσωμάτωσή του στο σύστημα της αστικής εξουσίας, μπόρεσε να σταθεί όρθιο σε αυτές τις πρωτόγνωρες, δύσκολες συνθήκες για το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Δεν υπέκυψε στις σειρήνες του συμβιβασμού. Υπερασπίστηκε τις θεμελιακές αρχές και τα χαρακτηριστικά ενός κομμουνιστικού κόμματος, την κοσμοθεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού - κομμουνισμού, τον μαρξισμό - λενινισμό, τον προλεταριακό διεθνισμό, το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, τις νομοτέλειες της σοσιαλιστικής οικονομίας και κοινωνίας, αρχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντικομμουνιστικής και της οπορτουνιστικής επίθεσης. Στάθηκε αντίθετο στον μηδενισμό της πορείας σοσιαλιστικής οικοδόμησης κατά τον 20<sup>ο</sup> αιώνα, ανέδειξε την προσφορά του σοσιαλισμού και του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, τη διαχρονική επικαιρότητα της ταξικής πάλης ως μοναδικής κινητήριας δύναμης - για την απελευθέρωση της εργατικής τάξης με την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής - για την κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού -κομμουνισμού.

Χάρη στην ανασυγκρότηση του ΚΚΕ, η ΚΝΕ κατάφερε να ξεπεράσει προβλήματα και συγχύσεις που εκφράστηκαν και στα Συνέδριά της (4<sup>ο</sup>-1988 και 5<sup>ο</sup> έκτακτο-1990), που αφορούσαν την αμφισβήτηση του πολιτικού και ιδεολογικού καθοδηγητικού ρόλου του Κόμματος στην ΚΝΕ, την αμφισβήτηση του ίδιου του χαρακτήρα της Οργάνωσης. Η κρίση του Κόμματος οδήγησε και στην απόπειρα για αλλαγή του χαρακτήρα της ΚΝΕ, για διάλυσή της και διάχυση των δυνάμεών της στα πλαίσια του Συνασπισμού ή μιας ευρύτερης λεγόμενης “αριστερής” νεολαίας. Αυτές οι προσπάθειες έφεραν την ΚΝΕ στα πρόθυρα της διάλυσης με τις δύο διασπάσεις το 1989 και το 1991.

Η ΚΝΕ κατάφερε να ανασυγκροτηθεί και να ξεκινήσει την πορεία ισχυροποίησης και μαζικοποίησής της. Με την στήριξη του Κόμματος αλλά και την πείρα που απέκτησε η ίδια, η ΚΝΕ έκανε σταθερά βήματα ενίσχυσης των επαναστατικών χαρακτηριστικών της, βελτίωσης της ικανότητας παρέμβασής της στη νεολαία των εργατικών – λαϊκών δυνάμεων.

Ξεχωριστής σημασίας είναι το 6<sup>ο</sup> Συνέδριο (1993) και η μαχητική προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα μερικών εκατοντάδων Κνιτών να ξαναστηθούν

Οργανώσεις Βάσης, να ανασυγκροτηθεί η ΚΝΕ, να μένει ζωντανό το σύνθημα «Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος ο σοσιαλισμός». Τις βάσεις για την ανασυγκρότηση της ΚΝΕ δυνάμωσε ιδιαίτερα το 7<sup>ο</sup> Συνεδριό της (1997), όπου ξεχωρίζει η ψήφιση νέου καταστατικού της Οργάνωσης, που είναι και η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το σημερινό καταστατικό της ΚΝΕ (ψηφίστηκε στο 11<sup>ο</sup> Συνέδριο το 2014).

**Δεν άργησε να αναγνωριστεί ξανά η ΚΝΕ ως πρωτοπόρα, αγωνιστική, μαχητική οργάνωση της νεολαίας.** Αυτό έγινε κατορθωτό με τον σκληρό αγώνα των μελών της ΚΝΕ, που είχαν την ολόπλευρη ιδεολογική – πολιτική και οργανωτική στήριξη και βοήθεια του ΚΚΕ. Είναι αναντικατάστατη η συμβολή της ΚΝΕ, σε κάθε μικρό και μεγαλύτερο αγώνα των μαθητών, ιδιαίτερα στις μεγάλες κινητοποιήσεις του 1998-1999, των φοιτητών, των νέων από τις επαγγελματικές σχολές, στα νυχτερινά σχολεία για το φούντωμα διεκδικήσεων, συλλογικής δράσης αλλά είναι και τεράστιας σημασίας για την κατεύθυνσή τους, για να μην τους βάζουν στο χέρι, για να βαδίζουν μαζί με το ταξικό εργατικό κίνημα.

Η ΚΝΕ έδωσε τη μάχη από τα πρώτα χρόνια μετά τις αντεπαναστατικές ανατροπές ενάντια στους πολέμους (Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν κ.ά.) και στα σχέδια των ιμπεριαλιστικών κρατών και ενώσεων (ΝΑΤΟ, ΕΕ κ.λπ.), στη συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων, ενάντια στην έξαρση του εθνικισμού για να μην μπει η νεολαία κάτω από ξένη για τα συμφέροντά της σημαία, για να μην γίνει ουρά καμίας αστικής τάξης. Η δράση της αυτή αγκάλιασε τη νεολαία της εργατικής τάξης, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους, τους νέους στρατευμένους. Η ΚΝΕ οργάνωσε την διεθνιστική αλληλεγγύη, με στήριξη και έμπρακτο τρόπο με “μπριγάνδες” αλληλεγγύης σε λαούς που αγωνίζονται. Σε αυτά τα πλαίσια καθιερώθηκε και ως θεσμός το Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΚΝΕ από τον Ιούλη του 1992 στις Πρέσπες .

Αντιπάλεψε με όρους δράσης και διαφώτισης τη συμμετοχή της χώρας μας σε ιμπεριαλιστικές διακρατικές ενώσεις, όπως στην ΕΟΚ, μετέπειτα ΕΕ, αναδεικνύοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, ούτε βέβαια ιδρύθηκε για τέτοιο σκοπό. Από την ίδρυσή της ήταν, είναι και θα είναι εναντίον του λαού και της νεολαίας, γιατί είναι ένωση των εκμεταλλευτών και των κυβερνήσεών τους ενάντια στους λαούς.

Η πορεία για να κατοχυρώνονται θετικά βήματα, για να ανταποκρίνεται σε σύνθετες εξελίξεις και για να ανοίγουν νέες δυνατότητες πήγαινε μαζί με την επίμονη προσπάθεια για την ενίσχυση των επαναστατικών, κομμουνιστικών χαρακτηριστικών της, για να εμπνέεται από την επαναστατική προοπτική και να ανεβάζει την ικανότητα διαπαιδαγώγησης των χιλιάδων μελών

και φίλων της ΚΝΕ σε αυτό το σκοπό. Πείρα που αποτυπώνεται σε όλα τα συνέδρια της ΚΝΕ μέχρι και σήμερα (8<sup>ο</sup>-2001, 9<sup>ο</sup>-2006, 10<sup>ο</sup>-2010 και 11<sup>ο</sup>-2014).

Η ΚΝΕ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, πιστή στις αρχές του προλεταριακού διεθνισμού, ανέπτυξε πλούσιες σχέσεις με Κομμουνιστικές Νεολαίες από όλον τον κόσμο, ενώ από το 1970 είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων (ΠΟΔΝ). Ιδιαίτερα από το 1991 και μετά παίζει πρωτοπόρο ρόλο στην ενίσχυση της συζήτησης και της κοινής δράσης των Κομμουνιστικών Νεολαίων διεθνώς. Η ΚΝΕ συνεχίζει να παίρνει και να ενισχύει πρωτοβουλίες, όπως οι κοινές ανακοινώσεις των Κομμουνιστικών Νεολαίων, τα διεθνή σεμινάρια ιδεολογικού περιεχομένου, οι συναντήσεις των Κομμουνιστικών Νεολαίων της Ευρώπης, άλλες μορφές συλλογικής συζήτησης και κοινής δράσης που η ανάγκη και τα κοινά βήματα των Κομμουνιστικών Νεολαίων θα φέρνουν στο προσκήνιο.

**Από το 2013, το ΚΚΕ στο 19<sup>ο</sup> Συνέδριο εξοπλίστηκε με νέο Πρόγραμμα και νέο Καταστατικό, τα οποία μαζί με τις αποφάσεις του 20<sup>ου</sup> Συνεδρίου το 2017, αποτελούν αναντικατάστατα εφόδια για το δυνάμωμα της δράσης και της παρέμβασης της ΚΝΕ.**

**Η ένταση των προσπαθειών για πρωτοπόρα και μαζική δράση σε όλα τα τμήματα νεολαίας προχωρούσε και προχωρά χέρι-χέρι με νέες προκλήσεις στις οποίες πρέπει η ΚΝΕ σε κάθε φάση να ανταποκρίνεται, να δυναμώνει ως πρωτοπόρα νεολαία του ΚΚΕ.**

## **Ο “Οδηγητής”, σύντροφος στη δράση και τους αγώνες**

Παράλληλα με τη συγκρότηση του πρώτου καθοδηγητικού οργάνου της ΚΝΕ και των πρώτων Οργανώσεών της, ξεκινά “σύντροφός” της στη δράση και τους αγώνες, η εφημερίδα της, ο “Οδηγητής”, όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου, οργανωτής και καθοδηγητής μέχρι τις μέρες μας, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1968.

Δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο φύλλο του “Οδηγητή” κυκλοφόρησε μόλις λίγες μέρες μετά την ίδρυση της Οργάνωσης. Το πείσμα, η εφευρετικότητα, το μαχητικό πνεύμα ότι «καμία δυσκολία δε θα μας νικήσει», η τήρηση των κανόνων συνωμοτικότητας, ο συνδυασμός της παράνομης με τη νόμιμη δουλειά, η πρωτοβουλία, έκαναν δυνατή την εκτύπωση, τη διακίνηση αλλά και το γράψιμο του “Οδηγητή”, με ειδήσεις αλλά και ανταποκρίσεις από όλη την Ελλάδα που έφταναν χέρι με χέρι. Η ΚΝΕ, με την καθοριστική συμβολή και τη βοήθεια του Κόμματος, φρόντισε για τη δημιουργία κατάλληλου μηχανι-

σμού, ώστε να εξασφαλίζεται η εκτύπωση του “Οδηγητή” και άλλων υλικών της ΚΝΕ. Η εφημερίδα έπρεπε να βγαίνει με κάθε τρόπο, με κάθε κόστος, και έβγαине.

Η δράση με αυτά τα χαρακτηριστικά καθιέρωσε την ΚΝΕ, εξασφάλισε την επαφή με χιλιάδες νέους. Χάρη σε αυτή τη δύσκολη μα πρωτοπόρα δράση εκτυπωνόταν ο “Οδηγητής” και τα υλικά της ΚΝΕ, ακόμα και εκδόσεις την περίοδο της χούντας. Χάρη σε αυτή τη δράση και παρά το χτύπημα της Ασφάλειας στο τυπογραφείο και τη διακοπή της κυκλοφορίας του “Οδηγητή” το 1971, ξαναφτιάχτηκε το 1972 τυπογραφείο και συνέχισε ο “Οδηγητής” να αποτελεί πραγματική αγωνιστική κραυγή μέσα στα σκοτάδια των διώξεων και της παρανομίας, μαζί με τον “Ριζοσπάστη” και τα έντυπα του Κόμματος.

Ο “Οδηγητής”, από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του μέχρι και σήμερα, συμβάλλει καθοριστικά στην μαχητική προβολή της πολιτικής, της ιδεολογίας και των θέσεων του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη νεολαία. Ενημερώνει και διαφωτίζει για τα προβλήματα της νεολαίας και τις αιτίες τους, για τις διεκδικήσεις και τις ανάγκες της νεολαίας κόντρα στην διαστρέβλωση και την παραπληροφόρηση των αστικών ΜΜΕ. Συμβάλλει στη γενίκευση της πείρας από τη δράση των Οργανώσεων της ΚΝΕ. Γι’ αυτούς τους λόγους ο “Οδηγητής” αποτελεί μαζικό οργανωτή και καθοδηγητή.

Σήμερα αποτελεί το μοναδικό νεολαιίστικο έντυπο, που “μιλά” για τα προβλήματα και τους αγώνες των νέων και αναδεικνύει τη διεξοδο από τη σκοπιά της εργατικής τάξης. Στόχος είναι ο “Οδηγητής” να φτάνει παντού: σε κάθε τόπο δουλειάς, γειτονιά, σχολείο και σχολή.

Εμβληματικό σε όλη τη διαδρομή της ΚΝΕ είναι το παράδειγμα του **Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή”** που δεκαετίες φέρνει σε επαφή χιλιάδες νέους και νέες με τις πιο πρωτοπόρες ιδέες, με την ιστορία του Κόμματος, του κινήματος, με τον ηρωισμό των αλύγιστων της ταξικής πάλης, με τους αγώνες που ενέπνευσαν ένα γιγάντιο, έως και διεθνούς απήχησης καλλιτεχνικό έργο. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του “Οδηγητή” στην 40χρονη και πλέον διαδρομή του έχει βάλει τη σφραγίδα του στην ιδεολογικοπολιτική, αγωνιστική και πολιτιστική παρέμβασή μας στη νεολαία. Συνδύαζε πάντα την αγωνιστική διαπαιδαγώγηση με τη στρατευμένη, την προοδευτική τέχνη. Τη δημιουργία και επέκταση των δεσμών μας ευρύτερα με νέους και ιδιαίτερα με καλλιτέχνες, πολιτιστικές, αθλητικές ομάδες, κοινότητες απεξάρτησης, συλλογικούς φορείς. Πρόκειται για στοιχείο που ξεχωρίζει, που συμβάλλει στο κύρος του ίδιου του Φεστιβάλ, στην καθιέρωσή του στη συνείδηση χιλιάδων νέων, ολόκληρων γενιών, ως το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό νεολαιίστικο γεγονός.

## Εμπρός για ΚΝΕ γερή και μαζική

**Το ΚΣ, όλα τα στελέχη και τα μέλη της Οργάνωσής μας σφίγγουμε θερμά το χέρι σε όλους τους συντρόφους και συντρόφισσες που στέριωσαν την ΚΝΕ στη νεολαία της χώρας μας, από τα χρόνια της δικτατορίας μέχρι σήμερα.**

**Η ΚΝΕ φτάνει στη συμπλήρωση των 50 χρόνων ζωής και αγωνιστικής δράσης με μεγαλύτερη αισιοδοξία και αποφασιστικότητα!**

Η πάλη για το μυαλό, τη συνείδηση και την καρδιά, τη στάση και δράση των νέων της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων είναι καθοριστικό στοιχείο της ταξικής πάλης ανάμεσα στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο.

Γνωρίζουμε καλά ότι τη νεολαία δεν τη θέλουν απλώς αμέτοχη και ουδέτερη. Τη θέλουν να στηρίζει ενεργά το σύστημα της εκμετάλλευσης, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, τις σφαγές λαών για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Επιδιώκουν να αποδέχεται να συνθλίβεται το μέλλον της στους μύλους της κερδοφορίας και των ανταγωνισμών των εκμεταλλευτών, την ίδια στιγμή που η ανάπτυξη της παραγωγής βασισμένη στη σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να εξασφαλίσει εργασία σε όλους και όλες με γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και επίπεδο παραγωγής και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των νέων και των μεγαλύτερων ηλικιακά.

Θέλουν τους νέους και τις νέες να μη βλέπουν άλλη λύση έξω από τα όρια του συστήματος, να θεωρούν το καπιταλιστικό σύστημα ανίκητο και παντοτινό, να συμβιβάζονται με την ψευτοαπασχόληση ως εναλλακτική της ανεργίας, την ακριβοπληρωμένη ημιμάθεια. Να έχουν σύντροφο τη μοιρολατρία, τη λογική «ότι δεν αλλάζει τίποτα...».

Σε αυτή την προσπάθεια αντιμετωπίζουμε μαχητικά τη γενικότερη τάση που παρατηρείται στην κοινωνία για υποκατάσταση της γνώσης από την πληροφορία, τον τρόπο που η αστική τάξη με τη βοήθεια των νέων μέσων τεχνολογίας και επικοινωνιών προσπαθεί να διαπαιδαγωγεί στον ατομισμό, τον υποκειμενισμό, στην αδράνεια σκέψης και δράσης.

Απέναντι στις σάπιες αξίες και τα ιδανικά του συστήματος, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ στην πράξη και όχι στα λόγια ανέδειξαν και αναδεικνύουν χιλιάδες παραδείγματα προς μίμηση: Χιλιάδες πρότυπα νέων σεμνών αγωνιστών, πρωτοπόρων στη μόρφωση, στον πολιτισμό, στον αγώνα. Νέους με βαθιά αίσθηση της αξίας που έχει η συλλογικότητα, με βαθιά αγάπη προς τους ανθρώπους του μόχθου, εχθρούς του πλουτισμού και της σαπίλας, με βαθιά αγάπη προς τους καταπιεσμένους όλου του κόσμου, με βαθιά πίστη στο δίκιο του εργάτη, με αισιοδοξία ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, με βαθιά γνώση της πραγματικότητας.

Κάθε μέλος της ΚΝΕ είναι “αναγκασμένο” να αξιοποιεί και να κατανέμει το χρόνο του ώστε με τη βοήθεια της γνώσης και της πείρας από την άμεση συμμετοχή στο κίνημα να συμβάλλει όσο γίνεται πιο πλατιά ώστε νέοι από την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να βλέπουν ταξικά την αντικειμενική πραγματικότητα, χωρίς όλο τον ιδεολογικό “βούρκο”. Με την μελέτη και αξιοποίηση των ντοκουμέντων του Κόμματος, με τη διεισδυτική παρατήρηση της επίδρασης της αστικής ιδεολογίας στη νεολαία, κατακτάμε και την ικανότητα διαφώτισης με δημιουργικό και εύληπτο τρόπο παίρνοντας υπόψη το επίπεδο συνείδησης του νέου ανθρώπου. **Μπορούμε να πείσουμε πιο πολλούς από ότι έχουμε καταφέρει ως τώρα, να προκαλέσουμε ερωτηματικά και αμφιβολίες απέναντι στην κυρίαρχη προπαγάνδα σε ακόμη περισσότερους!**

Αν και η σημερινή νεολαία βρίσκεται περικυκλωμένη από τη συντηρητική οπισθοδρόμηση, τον αντικομμουνισμό, την ιδεολογική επίθεση κατά του επαναστατικού, του εργατικού κινήματος και του πρωτοπόρου ρόλου της εργατικής τάξης –κυρίως μετά τις ανατροπές του σοσιαλιστικού συστήματος το 1991– το μέλλον της για μια καλύτερη ζωή, για την ικανοποίηση των αναγκών της συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης, την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και την οικοδόμηση της νέας, της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

**Ήρθε η στιγμή της δράσης!** Η ΚΝΕ, η Νεολαία του ΚΚΕ, είναι εδώ! Έχει ξεκάθαρη πρόταση αγώνα, έχει προτάσεις και θέσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους νέους και τις νέες των εργατικών - λαϊκών οικογενειών.

**Κάθε ένας μετρά στο μεγάλο αγώνα που έχουμε μπροστά μας!** Κάθε νέος και νέα που οργανώνεται στην ΚΝΕ, σημαίνει μία μεγάλη αποτυχία του συστήματος να τον βάλει στο χέρι, να τον εξουδετερώσει! Σημαίνει ότι κανένας δεν θα είναι μόνος του απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης και της εξαπάτησης.

**Η οργάνωση πολλαπλασιάζει τη δύναμη του καθένα και της καθεμιάς, στον αγώνα για ένα μέλλον «στο μπόι των ονείρων» και των αναγκών μας!**

**Ο Κομμουνισμός είναι η νιότη του Κόσμου**

**Η ΚΝΕ η Οργάνωσή μας**