

8 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα –

1 χρόνος από την καταδίκη των ναζιστών της Χρυσής Αυγής

ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΥΣΗ! ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑ!



Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013, ο αντιφασίστας μουσικός, Παύλος Φύσσας, έπεφτε νεκρός από μαχαίρι χρυσαυγίτη. Είχε προηγηθεί η δολοφονική επίθεση χρυσαυγιτών σε κομμουνιστές εργάτες στο Πέραμα, επιθέσεις σε μετανάστες και Έλληνες εργάτες.

Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται 1 χρόνος από την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής. **Η καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου επιβεβαιώνει πανηγυρικά όλα όσα γνώριζε από πρώτο χέρι ο λαός μας, ότι δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική – ναζιστική οργάνωση**, η οποία έχει στο ενεργητικό της δεκάδες δολοφονικές επιθέσεις. Παρά την καταδίκη των ναζί της Χρυσής Αυγής και τη φυλάκιση στελεχών και μελών της, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι αιτίες που γεννούν και επωάζουν το αυγό του φιδιού είναι και σήμερα εδώ!

Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον!

Μόνο η πάλη του λαού και της νέας γενιάς μπορεί να στείλει τα ναζιστικά αποβράσματα εκεί που ανήκουν: Στα σκουπίδια της Ιστορίας!

Η ιστορία έχει δείξει πως τέτοιου είδους αντιδραστικά μορφώματα δεν έρχονται ουρανοκατέβατα, αλλά αποτελούν την εφεδρεία του συστήματος για το τσάκισμα των αγώνων και των διεκδικήσεων του λαού και της νέας γενιάς.

Το “αυγό του φιδιού” επωάζεται και γεννιέται στον κόρφο του συστήματος, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά όπλα του κεφαλαίου, που ανάλογα με το πώς το βολεύει, τότε το αμολάει και τότε το μαζεύει, με στόχο να χτυπάει το εργατικό κίνημα, να τρομοκρατεί, να σπέρνει το φασιστικό δηλητήριο, να πρωτοστατεί στον ανορθολογισμό, στο να μη σηκώνει κανείς κεφάλι.

Δεν ξεχνάμε:

- ▶ Τις διασυνδέσεις των Χρυσαυγιτών με την αστυνομία και τους μηχανισμούς του αστικού κράτους.
- ▶ Τα λόγια του δολοφόνου Ρουπακιά στους αστυνομικούς αμέσως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα: *«Είμαι δικός σας. Είμαι της Χρυσής Αυγής.»*
- ▶ Τις σχέσεις των ναζιστών δολοφόνων

με εργοδότες και εφοπλιστές για το τσάκισμα των εργατικών λαϊκών αγώνων, όπως αποδείχτηκε περίτρανα από την επίθεση κατά των συνδικαλιστών – κομμουνιστών στο Πέραμα.

- ▶ Την επί δεκαετίες ασυλία που έχαιραν οι Χρυσαυγίτες, παρά τις δεκάδες καταγεγραμμένες δολοφονικές επιθέσεις εναντίον μεταναστών και Ελλήνων αντιφασιστών.

- ▶ Τα «πάρε-δώσε» τους με τα κόμματα του συστήματος. Δεν ξεχνάμε, για παράδειγμα, τις στενές σχέσεις τους με το γενικό γραμματέα της κυβέρνησης της ΝΔ, Μπαλτάκο, τα χαριεντίσματα με τον βουλευτή της ΝΔ, Κ. Μπογδάνο (κατά κόσμον “κατά συρροή χαφιέ”) ή τις ...εξορμήσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο Καστελόριζο με τη συμμετοχή του ναζιστή Κασιδιάρη κ.λπ.

Η Χρυσή Αυγή αναδείχτηκε μέσα στη “δημοκρατία” τους. Μέσα από τα συλλαλητήρια των Μακεδονομάχων και τη θολούρα των πλατειών των αγανακτισμένων, με αποπροσανατολιστικά και αντιδραστικά συνθήματα που εκτράφηκαν εκεί, όπως το «έξω τα κόμματα – έξω τα συνδικάτα», που πολλοί προμόταραν, κόντρα στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα και μέσα από την αμέριστη στήριξη και προβολή πολλών ΜΜΕ. Σήμερα, διάφοροι ακροδεξιό-“ψεκασμένοι” θύλακες αξιοποιούνται, για να κρύψει η κυβέρνηση τις εγκληματικές της ευθύνες στη διαχείριση της πανδημίας, στη μετατροπή του εμβολίου από ανάγκη, δικαίωμα και όπλο της επιστήμης σε μέσο εκβιασμού, εργοδοτικής αυθαιρεσίας και κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Κανένας εφησυχασμός! Καμία επανάπαυση!

Ο αγώνας για να πτηθεί οριστικά και αμετάκλητα ο ναζισμός και οι παραφυάδες του δεν τελειώνει όσο υπάρχει το σύστημα της εκμετάλλευσης, ο καπιταλισμός. Χρειάζεται καθημερινός αγώνας μέσα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις σχολές, στις γειτονιές, ώστε να απομονώνονται κάθε είδους αντιδραστικές, ρατσιστικές και φασιστικές αντιλήψεις και πρακτικές.

Οι εργαζόμενοι και η νεολαία έχουν την πείρα και τη δύναμη να χαλάσουν τα σχέδια των καταπιεστών τους. Αρκεί να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο: Τη δικτατορία του κεφαλαίου, το βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Να οργανώσουν την πάλη τους για τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει, για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, τον σοσιαλισμό.

KNE 

web: www.kne.gr // e-mail: kne@kne.gr