

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 1973-2024

ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ

ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ
ΝΟΕΜΒΡΗΔΕΣ

ΕΞΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ!

«Εξω οι ΗΠΑ - έξω το ΝΑΤΟ», «Ψωμί-παιδεία-ελευθερία»: Τα συνθήματα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου και της αντιδικτατορικής πάλης παραμένουν ζωντανά και επίκαιρα, στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς πολέμους, φτώχεια, αδικία, φασισμό. Μας δείχνουν τον δρόμο για ακόμα πιο αποφασιστικούς, μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες, για τους δικούς μας Νοέμβρηδες, για νέους λαϊκούς ξεσηκωμούς. Για να φτάσει ο αγώνας μέχρι το τέλος, μέχρι την επαναστατική ανατροπή του εκμεταλλευτικού, καπιταλιστικού συστήματος, την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής εργατικής-λαϊκής εξουσίας και διακυβέρνησης, που θα ηγηθεί στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας στην Ελλάδα, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, του σοσιαλισμού-κομμουνισμού.

Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, η καταστολή του με δεκάδες νεκρούς οδήγησε, κάτω από το βάρος της λαϊκής πάλης και μετά το χουντικό πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, να απονομιμοποιηθεί η Χούντα στη συνείδηση ευρύτερων εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, να χάσει τα ερείσματά της στον στρατό και σε συμβιβασμό με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και εγχώριες αστικές πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσει στη μετάβαση στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Ο Νοέμβρης του 1973 έδειξε ότι οι λαϊκές διαθέσεις δεν είναι παγωμένες. Η μετατροπή της αγανάκτησης σε αντίσταση και πάλη τροφοδοτείται από τα ίδια τα προβλήματα του λαού.

Ο λαός και η νεολαία συγκρούστηκαν με έναν ισχυρό αντίπαλο, τη Χούντα των συνταγματαρχών, τις διεθνείς και εγχώριες συμμαχίες της, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, συγκρούστηκαν με όσους έλεγαν «η Χούντα είναι πανίσχυρη» ή καλούσαν σε αναμονή. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ ήταν οι μόνοι που καλούσαν σε αντιδικτατορικό, εργατικό-λαϊκό αγώνα.

Ανεξάρτητα από την καταστολή του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, οι θυσίες του έδωσαν δύναμη για την οργάνωση της πάλης, για κατακτήσεις την επόμενη περίοδο.

ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ:

Η στρατιωτική δικτατορία της 21^{ης} Απριλίου 1967 ήταν άλλη μια βάρβαρη μορφή διακυβέρνησης της εξουσίας των καπιταλιστών. **Η εξουσία δεν άλλαξε χέρια. Άλλαξε η πολιτική μορφή της εξουσίας του κεφαλαίου, υπηρετώντας τα ίδια συμφέροντα, των καπιταλιστών και των διεθνών τους συμμάχων, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.** Η Χούντα, από τη μία διέυρνε τα προνόμια και τη στήριξη στα κέρδη των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και από την άλλη καντάκωσε το λαϊκό εισόδημα, έβαλε τους λαϊκούς αγώνες στον «γύψο». Βασάνιζε, δολοφονούσε, φυλάκιζε, έστειλε εξορία τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές.

Και σήμερα η διέξοδος βρίσκεται στον αγώνα για την ανατροπή του βάρβαρου συστήματος και όχι στην αυταπάτη ότι μπορεί να εξανθρωπιστεί. Βρίσκεται στην ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και την κυβέρνηση. Οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους τρέμουν στην προοπτική ο λαός οργανωμένα να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και να βαδίσει στον δρόμο της ανατροπής, βάζοντας στο στόχαστρο τη δικτατορία του κεφαλαίου. **Γι' αυτό η κυβέρνηση της ΝΔ «σκύλιασε» απέναντι στη συμπόρευση**

νέων στρατευμένων με τη δίκαιη λαϊκή απαίτηση για άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολέμους, για να σταματήσει η σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ!

Από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 μέχρι τους σημερινούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, οι στρατευμένοι νέοι είναι «σάρκα από τη σάρκα» του λαού, μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες, προβλήματα, την ίδια μάχη για τη ζωή, ενάντια στο ΝΑΤΟ, προκειμένου να μη γίνουν τα παιδιά του λαού θύματα για ξένα συμφέροντα.

ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΙ Η ΚΝΕ, ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Τιμάμε όλους όσους αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, δολοφονήθηκαν από τη Χούντα. Είμαστε περήφανοι, γιατί το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σήκωσαν ψηλά τη σημαία της σύγκρουσης με τη στρατιωτική δικτατορία. Η αλύγιστη στάση των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών στις εξορίες και τις φυλακές ήταν οι πρώτες σπίθες του αγώνα. Το ΚΚΕ ανασυγκρότησε τις παράνομες Οργανώσεις του, το 1968 ίδρυσε την ΚΝΕ, έδωσε πνοή και κουράγιο στον λαό και την πάλη του. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπήκαν μπροστά στην οργάνωση των φοιτητών, των μαθητών, των νέων εργαζομένων. Η δράση τους έδωσε ανατρεπτικό περιεχόμενο στους αγώνες, έπαιξε καταλυτικό και αναντικατάστατο ρόλο στην ανάπτυξη της αντιδικτατορικής πάλης και στην κορύφωσή της, το 1973, με τις καταλήψεις στη Νομική τον Φλεβάρη και στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο.

ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ! ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ!

Η ιστορική πείρα της περιόδου της δικτατορίας 1967-1974 μάς διδάσκει ότι **καμία ιμπεριαλιστική συμμαχία δεν μπορεί να προστατέψει τις ζωές μας!**

- ▶ Προστάτησαν το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η τότε ΕΟΚ (σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση) **τον ελληνικό λαό, το 1967, όταν επιβλήθηκε η Χούντα;** Ίσα-ίσα, στήριξαν ή ανέχθηκαν την επιβολή της!
- ▶ Προστάτησαν οι δήθεν “σύμμαχοι” **την Κύπρο, όταν η Τουρκία, όντας μέλος του ΝΑΤΟ, εισέβαλε και κατέλαβε το 37% των εδαφών της;** Ίσα-ίσα, το έγκλημα αυτό σε βάρος του κυπριακού λαού πραγματοποιήθηκε με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Οι ίδιοι σήμερα προωθούν διχοτομικά σχέδια, επικυρώνοντας την τουρκική κατοχή στα κυπριακά εδάφη.
- ▶ Προστατεύουν **σήμερα** οι ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ **τον ελληνικό λαό;** Ίσα-ίσα, εμπλέκουν τον λαό μας σε δύο πολέμους σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία, έχουν μετατρέψει όλη τη χώρα σε “ορμητήριο πολέμου” και πιθανό στόχο αντιποίνων σε περίπτωση γενίκευσης του πολέμου. Στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στο «στόμα του λύκου» σε Ερυθρά Θάλασσα, Περσικό Κόλπο και όπου χρειαστούν τα «εθνικά συμφέροντα» του κεφαλαίου. Θυσιάζουν τους μισθούς, την Παιδεία, την Υγεία, τις ανάγκες της νεολαίας στο όνομα των «ΝΑΤΟϊκών υποχρεώσεων» και των υπέρογκων πολεμικών δαπανών για αυτές. Παράλληλα “ταΐζουν” την τουρκική προκλητικότητα, δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, παζαρεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, προκειμένου να τραβήξουν την Τουρκία μακριά από την “αγκαλιά” της Ρωσίας.

ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ! ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

Ο «λύκος» δεν μπορεί να φυλάξει τα «πρόβατα»! ΝΑΤΟ και ΕΕ μπήγουν τα ματωμένα νύχια τους στους λαούς όλης της περιοχής γιατί έχουν ζωτικά συμφέροντα να υπερασπιστούν, ενάντια στους ανταγωνιστές τους, Ρωσία, Κίνα κ.α. Ο λαός μας δεν έχει τίποτα να κερδίσει από αυτήν την αντιπαράθεση για το ποιος «λύκος» θα φάει περισσότερο από τη λεία της κερδοφορίας τους. Έχουμε μόνο μια επιλογή: την πάλη για απεμπλοκή της

Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Σε αυτόν τον δρόμο, στην πάλη για τον σοσιαλισμό, μπορεί να βρει ο λαός και η νεολαία διέξοδο από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τον καθημερινό πόλεμο που διεξάγει το κεφάλαιο ενάντια στα δικαιώματα και τα όνειρα της νέας γενιάς. Με όπλο την πείρα των αγώνων του χτες **προετοιμάζουμε τις νέες νικηφόρες αναμετρήσεις του αύριο!**

ΚΝΕ 

web: www.kne.gr // e-mail: kne@kne.gr